

De 8 mooiste dorpen rond het magische Lago Maggiore

Het Lago Maggiore vind ik ook absoluut een aanrader, iets rustiger dan het Gardameer is het Lago Maggiore, 60 km lang en maximaal 10 km breed. De westelijke oever van het Italiaanse deel ligt in de regio Piëmonte, de oostelijke oever in Lombardije. Langs de oevers van het hele meer is een exotische beplanting ontstaan, met voornamelijk verschillende soorten palmen. Het meer bevat ook een forelsoort die nergens anders ter wereld voorkomt.

Langs het meer zijn ook diverse leuke plaatsjes die een bezoek zeker waard zijn.



Locarno

Locarno is beroemd om zijn filmfestival dat in augustus gevierd wordt. Dit filmfestival, dat tot één van de oudsten van Europa behoort, staat geheel in het teken van jonge filmers. Er is veel te doen en volop gezelligheid in de stad. Je vindt in deze stad ook een prachtige bedevaartskerk, 'Madonna del Sasso'. In de zomermaanden worden er vaak openlucht concerten gegeven aan de Piazza Grande

Verbania

Verbania is de grootste plaats aan het Lago Maggiore en staat bekend om zijn villa's, paleizen, tuinen en parken uit de 19e eeuw en gebouwd voor aristocraten, zoals de prachtige Villa Taranto. De boulevard is rijkelijk versierd met kunstwerken en je hebt er een grote keuze aan cafés, restaurants en winkeltjes.

Stresa

Stresa heeft een groot Engels park waar Villa Pallavicino staat. In 1952 werd hier een dierentuin aangelegd met vele soorten vogels. De Botanische tuin op Isola Madre mag je niet overslaan. Het behoort tot de oudste aangelegde tuinen van Italië. De witte pauwen die er rondlopen maken het plaatje helemaal af. Op het schiereiland Castagnola is bij Villa Taranto in Pallanza een botanische tuin te bewonderen met wisselende bloemenpracht, beelden, fontein en watervallen.

Luino

Luino is de grootste stad aan de oostoever en staat vooral bekend om zijn markt: de grootste markt van Noord-Italië. Elke woensdag staan er op de oeverpromenade en de straten erachter ruim 400 marktkramen met kleding, lederwaren, groente en fruit. Luino is een stuk rustiger wat betreft toeristen



Cannobio

Dit kleine dorpje heeft een schilderachtig romantisch haventje. Aan de smalle straatjes, die naar het meer lopen, liggen verschillende winkels. In de buurt is het mogelijk om fietsen te huren. In de zomermaanden worden er regelmatig antiekmarkten gehouden. Cannobio is ook zeer geschikt voor mooie wandeltochten. U loopt langs rotspartijen en kloven en de paden brengen u naar diverse gelegenheden om te rusten.

Ascona

Een hele leuke plaats met in het gezellige centrum de Piazza Motta. Je vindt er vele straatjes en binnenplaatsen met restaurants, boetieks en gezellige barretjes.



Baveno is beroemd om zijn roze graniet uit de Monte Casmoscio. Baveno beschikt over een statige boulevard met winkeltjes, restaurants en meerdere kunstwerken.

Laveno-Mombello

Laveno heeft één van de grootste havens voor plezierboten. Dit maakt het een drukke aanlegplek en het drukste toeristenstadje aan de Lombardische oever van het Lago Maggiore. Een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt van Laveno is de kabelbaan naar de Monte Sasso del Ferro van 1062 meter hoog.



Door de unieke ligging van Lago Maggiore heeft de lokale keuken Piemontese, Lombardische en Zwitserse invloeden. Proef de keuken zelf met streekgerechten als in wijn gestoofde ossobuco, gnocchi di castagna, of cotoletta alla milanese

De Borromeus-eilanden,



Een geliefde bezienswaardigheid is een bezoek aan een van de mooie eilandjes die het meer rijk is. De Borromeus-eilanden, vernoemd naar de machtige adellijke familie Borromeo, zijn gelegen in het Italiaanse deel van het Lago Maggiore, tussen de plaatsen Verbania en Stresa. Deze eilandjes zijn bekend om hun schilderachtige omgeving. Het grootste eiland is Isola Madre. Er staat een paleis met prachtige 16e en 19e eeuwse Italiaanse meesterwerken en er zijn prachtige Engelse tuinen. Isola Madre is ook bekend om zijn botanische tuin.

De kabelbaan

Een andere aanrader is een tochtje met de kabelbaan die je brengt van Stresa naar Mottarone (1500 meter). In de zomer kun je hier wandelen, paragliden en genieten van het uitzicht op Lago Maggiore, Lago d'Orta en het meer van Varese. In de winter is het zelfs mogelijk er te skiën. De kabelbaan brengt je in zo'n 20 minuten naar de top van de berg Mottarone. De berg wordt beschouwd als een natuurlijk balkon vanwege het 360° panoramisch uitzicht over de Povlakte naar de Alpen. Vanaf de top, die op 15 minuten lopen van de kabelbaan ligt, kun je zeven meren zien: Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago Mergozzo, het meer van Varese, het meer van Comabbio, het meer van Monate en Lago Biandronno. Op de top van de Mottarone kun je ook prachtige wandelingen maken.

Het Safaripark



In Varallo Pombia is het mogelijk om in het Safaripark een rit over het wildterrein te maken. Er zit ook een klein pretpark bij en er worden regelmatig leuke voorstellingen gegeven.

www.safaripark.it

Antica Cava di Ornavasso

In Verbania is deze oude steengroeve te bewandelen met een gids. Vele soorten steen die gebruikt zijn voor Italiaanse kunst en onder andere de Dom in Milaan, komen uit deze oude steengroeve. Onderweg naar het hart van deze berg wordt er verteld hoe men te werk ging en welke technieken er werden gebruikt.

www.anticacava.it

Treinrit

Er zijn verschillende ritten per trein mogelijk bij Lago Maggiore. Bijvoorbeeld de rit door Centovalli. Deze gaat door dalen en vele kloven en loopt van Locarno tot Domodossola en terug. Maar er gaat ook een Lago Maggiore Express met vele stations als begin of einde van de route. Schitterende tochten die zeker de moeite waard zijn.



Buiten al deze geschiedenis en schoonheid, is het meer natuurlijk ook ideaal om in te zwemmen, zeilen, vissen of varen - je kunt Lago Maggiore bijvoorbeeld heel betaalbaar verkennen met de veerboot. Al die activiteiten op en rond het water zijn een heerlijke afwisseling voor je ontdekking van alle bezienswaardigheden rond het meer. De meeste stranden van het meer zijn kiezelstranden. Hier is het water helder en uitstekend om te snorkelen. Aan het Lago Maggiore zijn enkele mooie zandstranden aangelegd. De zandstranden van **Cannobio** zijn bekroond met een blauwe vlag. Ze behoren hiermee tot de mooiste stranden van de wereld. Het dorp is vernoemd naar de rivier die erdoorheen stroomt: de Cannobio. In deze prachtige kloof kun je duiken en snorkelen. Ook het strand van Cannero is bekroond met een blauwe vlag. Ook bij **Verbania** is een mooi zandstrand te vinden.



Door de unieke ligging van Lago Maggiore heeft de lokale keuken Piemontese, Lombardische en Zwitserse invloeden. Proef de keuken zelf met streekgerechten als in wijn gestoofde ossobuco, gnocchi di castagna, of cotoletta alla milanese

Kortom genoeg te beleven bij dit prachtige meer

Meer tips:

Pretparken in de buurt Minitalia Leolandia Park – Capriate San Gervasio – Bergamo Madurodam in Italia! Minitalia Leolandia Park is ongetwijfeld een van de leukste parken in Lombardia. Je kunt in dit familiepark voor jong en oud nog veel meer doen dan alleen Italië in het klein bewonderen. In het leerzame museum Leonardo, gewijd Leonardo da Vinci, maak je kennis met Mona Lisa, in Italië bekend als Monna Lisa, en ontdek je de werking en de geheimen van allerlei uitvindingen van deze Italiaanse genie uit de 15e eeuw. Het gedeelte Leolandia bestaat uit allerlei attracties, waaronder twister mountain, een achtbaan *ti fa perdere la testa*, waar je van uit je dak gaat. Ook voor de kleinere kinderen zijn er leuke attracties, zoals de girafavole, een draaimolen met sprookjesfiguren. En dat is nog niet alles. In het park zijn ook nog de fattoria, waar je kunt zien hoe boerderijdieren leven, het aquario, met 24 aquariums waarin de meest mysterieuze zeebewoners te bewonderen zijn, en het rettilario, een van de grootste terrariums van heel Europa. Entree: € 16 volwassenen € 12 kinderen kleiner dan 140 cm kinderen onder de 100 cm betalen geen entree. Le Ninfee – **Desenzano del Garda** – Brescia vlakbij Sirmione en Desenzano del Garda, twee populaire vakantiebestemmingen aan het bekende Lago di Garda, Gardameer, ligt Le Ninfee, een waterpark voor het hele gezin. Je kunt hier heerlijk een middagje of een hele dag vertoeven. Er zijn meerdere zwembaden en glijbanen. Wie even niet het water in wil, kan heerlijk zonnen op een van de ligstoelen. De sportievelingen kunnen voetballen, beachvolleyballen, midgetgolven of hoge sprongen maken op een van de trampolines. Entree: € 10 volwassenen € 8 voor kinderen van 3 tot 13 jaar

Museo Bagatti Valsecchi – **Milano Midden in het centrum van Milaan** ligt één van Europa's best bewaard gebleven en belangrijkste musea: het Museo Bagatti Valsecchi. De prachtige villa uit 1883 dankt haar naam aan de gelijknamige artistocratische familie die er maar liefst een eeuw woonde. Je kunt hier niet alleen zien hoe een herenhuis in de renaissanceperiode was ingericht, maar nog veel meer dan dat. Het huis is met zijn geheime gangetjes en verborgen voorwerpen ook een avontuur voor kleine

kinderen die zo op een speelse manier kennis kunnen maken met kunst. De broers Bagatti Valsecchi waren verzamelaars van kunst; veel van de kunstwerken die zij in de loop der jaren hebben verzameld, zijn hier te bewonderen. In de collectie bevinden zich onder meer schilderijen van Giovanni Bellini en Bernardino Zenale, antieke muziekinstrumenten, kostbare ivoeren en Venetiaans kristal. Het museum is op maandag gesloten. Entree: € 6 volwassenen € 2 kinderen van 6 tot 14 jaar Kinderen onder de 6 jaar gratis

Incisioni rupestri – Museo di Nadro – **Brescia Grotschilderingen intrigeren** – je waant je weer even terug in de tijd. In het Museo di Nadro kun je de kunst van het grot schilderen bewonderen en meer te weten komen over de cultuur van de Camuni. Deze oude, Italische, bevolkingsgroep is verantwoordelijk voor een rijkdom aan schilderijen die je nu nog kunt bewonderen. Het museum is tevens het vertrekpunt voor de Riserva regionale delle incisioni rupestri, een natuurpark waar duizenden grot- en rotsschilderingen bewaard zijn gebleven. Er lopen meerdere routes door het park die allemaal goed worden aangegeven. Verspreid door het hele park liggen stenen waarop afbeeldingen van jachtscènes en andere voorstellingen geschilderd zijn. Ook kun je vanaf het museum het park Foppe di Nadro bereiken, een van de hoogtenpunten uit de omgeving. Dit park bereik je via een wandeling van zo'n tweeënhalf uur over een eeuwenoud pad, maar het is zeker de moeite waard. In Foppe di Nadro zijn namelijk grotschilderingen te zien van de oude Camuni-beschaving. Ook vind je hier overblijfselen van vestigingen uit de prehistorie en middeleeuwen en kun je er een reconstructie van een dorp uit de IJzertijd bewonderen. Entree: € 3 p.p.

Parco Natura Viva - Bussolengo Midden in het groen op slechts een paar kilometer van **het Lago di Garda** ligt het Parco Natura Viva, een park dat bestaat uit een diertuin en een safaripark. In de diertuin vind je zeldzame, onbekende en met uitsterven bedreigde dieren, allemaal in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Om alle dieren te kunnen zien ben je zo'n 2 ½ uur aan het wandelen. In dit gedeelte ligt ook een dinosauruspark, waar je levensecht ogende dino's kunt bewonderen, die hier op ware grootte zijn nagebouwd.

Meer spanning en avontuur beleef je per bus of met je eigen auto in het safaripark. De route die door het safaripark loopt is ongeveer zeven kilometer. Om alles te zien ben je ongeveer anderhalf uur bezig. Al met al een unieke gelegenheid om wilde dieren van dichtbij te zien. Geopend van maart tot en met november. Entree: maart - mei en vanaf oktober € 17,50 volwassenen € 14 voor kinderen van 3 tot 12 jaar

juni - oktober: € 19 volwassenen € 16 voor kinderen van 3 tot 12 jaar

Gardaland – **Castelnuovo del Garda Gardaland** is een van de grootste en meeste bekende pretparken van Italië. Het park is zo groot dat één dag gewoonweg niet genoeg is om het te bezoeken. Wie je ongetwijfeld tegenkomt is Prezzemolo, Peterselie, de mascotte van Gardaland. Dit vriendelijke draakje loopt met zijn vriendjes door het park om zich samen met bambini, kinderen, op de foto te laten zetten. Gardaland is een pretpark voor jong en oud. Met de allerkleinsten is een bezoek aan 'Fantasy Kingdom' een absolute must; hier vind je pratende bomen, gekleurde huisjes, zingende dieren en vrolijke dwergen. Maak een ritje in de 'Volaplano' en vlieg op 5 meter hoogte door 'Fantasy Kingdom,' of ga de boomhut van Prezzemolo verkennen. Je kunt er ook naar het 'Teatro delle Marionette', poppentheater, waar je tijdens een vrolijke show alle bewoners van Gardaland leert kennen. Grotere kinderen (welke volwassene is dat niet...) krijgen ongetwijfeld een adrenalinestoot van attracties zoals de 'blue tornado', een supercoole achtbaan, of 'space vertigo', waarin je een vrije val maakt van maar liefst 40 meter! Entree: € 35 volwassenen € 29 kinderen jonger dan 10 jaar (kinderen kleiner dan 100 cm gratis)

Caneva World – **Lazise Direct gelegen aan het Lago di Garda vind je Canevaworld**, een supergroot park dat bestaat uit vijf onderdelen: 'Acqua Paradise Park', 'Movieland', 'Medieval Times', 'Rock Star Café' en 'Night Festival.' In 'Movieland' waan je je in een bekende filmscene, sterker nog, je maakt er onderdeel van uit! In 'Medieval Times' kun je tijdens een feestmaal genieten van een spectaculaire liveshow met paarden, ridders en prinsessen. In 'Rock Star Café' draait een dj iedere avond de allerbeste rockmuziek. De discoliefhebbers kunnen zich 's avonds uitleven in 'Night Festival.' Indimenticabile, onvergetelijk, is Acqua Paradise Park, het grootste waterpretpark van Europa. Er zijn bijna teveel waterglijbanen om op te noemen, plezier is dan ook gegarandeerd. Je vindt hier de 'Twin peaks', een superglijbaan waar je vanaf zoeft op een tweepersoonsrubberband. De echte durfals wagen zich op de 'Stukas' voor een vrije val van maar liefst 32 meter. I piccini, de allerkleinsten, zullen zich uitstekend vermaken in de 'Pirate's Lagoon'. Hier zijn veel waterspeltjes, en een professioneel team zorgt voor animatie. Wil je even bijkomen van alle drukte, breng dan een bezoekje aan 'Aqua Paradise'. Je waant je op een tropisch eiland; witte stranden, palmbomen en golven. Kortom: één dag is zeker niet genoeg! Entree: € 24 volwassenen 1 park, € 34 beide parken € 19 kinderen kleiner dan 140 cm 1 park, € 29 beide parken (kinderen kleiner dan 100 cm gratis)

Picoverde – **Custoza** Heb je nog kleine kinderen, dan biedt waterspeelpark Picoverde een heerlijk dagje uit. Het park met prachtig uitzicht ligt op een heuvel, middenin het groen. I piccini, de allerkleinsten, zullen zich goed vermaken op een van de vele glijbanen die uitkomen in het speciale kinderbad. Het diepe bad is afgeschermd, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. Voor de wat oudere kinderen zijn er twee kamikaze glijbanen van 15 meter hoog en een superlange glijbaan van wel 16 meter. Verder kun je hier heerlijk relaxen op de zonneweide, of lekker loungen in het restaurant. Het park is geopend van 24 mei tot en met 6 september. Entree: € 11 voor volwassenen (op feestdagen € 14) € 7 voor kinderen van 4 tot 10 jaar (op feestdagen € 9)