

# Italian Residence tips voor bezienswaardigheden rond het Gardameer

Het is altijd weer een feest om dit prachtige meer te zien met de vele (kiezel)strandjes, maar dat is absoluut niet het enige dat deze schitterende regio biedt.

Wat tref je hier verder allemaal aan en wat is er allemaal te doen?

## Schilderachtige dorpjes



Langs het Gardameer zijn veel schilderachtige dorpjes. Bekend is het op de zuidoever op een schiereiland gelegen prachtige plaatsje Sirmione, met sfeervolle straatjes in de historische binnenstad. Deze is autovrij en kan alleen worden bereikt via een voetgangersbrug die bij de Scaligeri-burcht ligt. Het Castello Rocco Scaligera is hét gezicht van Sirmione, de toren biedt een prachtig uitzicht over de stad. Maar bezoek ook de grotten van Catallus, overblijfselen van een Romeinse villa met indrukwekkende lange arcades met prachtige bogen.

Aan de westelijke oever ligt het bijzonder fraaie Salò. Hier kun je heerlijk wandelen over de lange autovrije boulevard, winkelen in de gezellige winkelstraatjes en genieten van heerlijk Italiaans ijs op een terras aan het water. Breng ook eens een bezoekje aan het Palazzo del Podestà.

In het noordelijke gedeelte van het meer ligt Riva del Garda met een mooi historisch centrum en een aantal bezienswaardigheden die de moeite waard zijn, zoals de Chiesa Dell'Inviolata en Torre Apponale.

Bardolino is mijn favoriete plaatsje vanwege de geweldige wijnen die uit dit gebied komen. Je vindt in de omgeving vele wijnboeren waar je wijn kunt proeven en kopen. In het centrum zijn leuke winkels en heerlijke restaurantjes. Langs de gezellige boulevard zitten veel ijswinkeltjes, men zegt dat je hier het beste ijs van Italië kunt eten.



Lazise is met zijn ommuurde centrum een mooi stadje om rond te dwalen. Ik bezocht er op woensdag de markt. Het was wel behoorlijk druk maar zeker de moeite waard

### Bezienswaardigheden

Genoeg leuke stadjes om de hele vakantie mee te vullen, maar een aanrader is ook een bezoek aan de Cascata watervallen. [www.cascata-varone.com](http://www.cascata-varone.com)

Zelf was ik ook bijzonder onder de indruk van Vittoriale, een park met een prachtige Italiaanse villa die tegenwoordig dienst doet als museum, een amfitheater en mausoleum [www.vittoriale.it](http://www.vittoriale.it)

Het is ook heerlijk om een kabelbaan te nemen, zoals in Malcesine de indrukwekkende gondel die je naar de top van de Monte Baldo brengt, of de korf lift in Prada.

### **Watersport**

Aanrader is om het Gardameer vooral vanaf het water bekijken. Je kunt zelf een bootje huren en op die manier het meer te ontdekken of een van de vele rondvaartboten nemen.

Ook kun je op diverse locaties rond het meer een waterfiets of "pedalo" huren. Sommige waterfietsen zijn voorzien van een mini glijbaantje, goed voor uren waterpret!

### **Voor de kinderen**



Mijn kinderen waren vooral onder de indruk van het Parco Naturo Viva, een zoölogisch natuurpark met een dierentuin, een safaripark en een dinosauruspark. Je vindt het in Bussolengo

<https://www.youtube.com/watch?v=guNG-VP75yQ>

Ook Gardaland is een eldorado voor kinderen, het is gelegen bij Lazise. Je kunt er terecht in meer dan vijftig attracties. Voor liefhebbers van haaien en de onderwaterwereld biedt Gardaland het Sealife Aquarium.

[www.gardaland.it](http://www.gardaland.it)

# De sportieve tips van Italian Residence rond het Gardameer

## Het Gardameer 2

Ben jij het sportieve type en wil je de regio rond het Gardameer met de boot verkennen, of de gekke waaghals, die zich al op de mountainbike langs deze waanzinnige afgrond ziet rijden, ook dan is het Gardameer een ideale plek.



Windsurfen en zeilen zijn activiteiten die veel beoefend worden op dit prachtige meer. Er zijn ontelbare interessante surfspots aan het meer en vooral het noordelijke gedeelte wordt door surfers druk bezocht. Zowel beginners als professionele surfers vinden hier veel mogelijkheden om zich aan de snelheidsroes op het water over te geven. De scene is jong en er is een levendig nachtleven, veel cafés, bars en disco's. Torbole aan de Maroadi baai is ideaal voor beginners, want de baai ligt meestal in de luwte en je kan hier zonder problemen je eerste surfpogingen wagen. Tussen Riva en Limone aan de westkust ligt een top spot. Het meer is hier op zijn smalst en wordt "straalbuis" genoemd. Niet ver hiervandaan ligt de Baia dei Porci ("Varkensbaai") die alleen voor professionele surfers aangeraden wordt.

Er zijn ook vele mogelijkheden voor zowel beginnende als ervaren kitesurfers. Noordenwind in de ochtend? Zuidenwind in de namiddag? Op het Gardameer kan je elke dag kiten op vaste tijden, omdat de wind op zijn horloge kijkt voordat hij gaat waaien! Tien jaar geleden is het kitesurfen gestart op het Gardameer en nu is het

een van de meest beoefende sporten. Rond het hele meer verspreid vind je kitesurfscholen. Waarom tijdens je vakantie niet wat zeil, surf of kite les volgen? Het is in ieder geval een onvergetelijke ervaring.



## Duiken

Duiken in het Gardameer is een sport die de laatste jaren flink in belangstelling groeit. Het aantal duikscholen en mogelijkheden om te duiken in het meer nemen wordt steeds groter. Er valt heel wat te ontdekken onder het wateroppervlak van het Gardameer. Wist je bijvoorbeeld dat er in de buurt van Salo een scheepswrak ligt? En dat er bij Riva del Garda een groot Christusbeeld op de bodem van het meer staat?



## Fietsen

Italië heeft een schat aan prachtige fietswegen, je moet alleen opletten dat je je niet verkijkt op het aantal kilometers, want het hoogteverschil kan je planning danig in de war gooien. Voor een stevige fietstocht is enige fietservaring nodig, naast een stevige fiets en genoeg bescherming voor de avontuurlijke wegen.

Rijd je, net als ikzelf, liever niet in zwaar heuvelachtig terrein, dan raad ik een mooie fietsroute aan die ik op internet vond en met veel plezier zelf heb gereden. Hij begint in Riva del Garda en eindigt diep in de bergen. Een rustige route, bijna geheel autovrij en met genoeg moois onderweg. We starten met fietsen in het centrum van Riva del Garda. Een gezellige plaats om onze tocht te beginnen. Daarna rijden we langs het water richting het oosten van het meer en kunnen net buiten het centrum voor het eerst een fietspad op bij Punta Lido. Het eerste deel van het pad delen we regelmatig met wandelaars. We passeren diverse kleine grindstrandjes en campings om uiteindelijk weer op de grote weg te komen. Daar rijden we even pal naast de autoweg en waar de auto's door een tunnel moeten rijden kunnen wij als fietsers lekker buitenom langs het water. Net voor we bij een tweede tunnel komen buigt het fietspad af en volgen we het meer. Wij rijden even door naar *Torbole Sur Garda*, een gezellige plaats waar het altijd druk is. Na een korte stop stappen we weer op de fiets en rijden iets terug richting de monding van de Sarca rivier. Hier buigen we van het meer af en gaan richting de bergen ten oosten van het meer. Deze route is afgesloten voor auto's en je komt hier alleen fietsers en een enkele wandelaar tegen. En het fijnste van deze mooie fietsroute bij het Gardameer, hij is vrijwel vlak! Een groot deel van de rit volgt de Sarca rivier die door een brede vallei stroomt. We fietsen langs wijngaarden, maar ook langs een (klein) industrieel gebied. Rechts van ons bevindt zich steeds de Sarca die er lustig op los stroomt. Als we iets verder rijden komen we bij het kleine plaatsje *Arco* waar we even moeten zoeken naar de goede route. Uiteindelijk komen we na wat zoekwerk in het centrum, waar de fietsroute dwars door één van de winkelstraatjes blijkt te gaan. Een mooie plek om de fiets even neer te zetten en wat rond te lopen. Arco heeft nog diverse oude gebouwen en gezellige pleintjes en is zeker de moeite waard om even te stoppen. Het deel

vanaf Arco is echt super. We passeren een brug en bevinden ons direct in een groene sprookjeswereld vol bergen en water. Omdat de dag al vordert besluiten we nog een kilometer of 3 voorbij Arco te fietsen en keren daarna om. Tijd om terug te keren naar Riva. Grappig hoe alles er toch weer anders uit ziet als je in de omgekeerde richting rijdt. Een heerlijke middag fietsen zit erop. De totale route vanaf het meer tot Sarche in de bergen is 26 kilometer lang, dus 52 retour. Het eerste deel van de tocht is helemaal vlak, het laatste deel gaat iets omhoog. Wil je een fiets huren dan kan dat bijvoorbeeld bij *Happy Bike* in Riva del Garda.



Met dank aan Ivonne voor deze prachtige trip: <https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/787-sarche-dro-arco-riva-del-garda>

**Uw vakantiehuis:**

Moe geworden van al deze activiteiten, duik dan in het zwembad van een van onze vele mooie huizen in dit gebied: